

TENEFFÜS

Kültür – Sanat - Edebiyat

AĞAÇLAR

Hey insanlar! Bizim ormanlara ve diğer ormanlara çakmak, çöp, çamur ve bunlara bezer bir madde atmayınız. Siz böyle bize zarar verirsiniz hiçbir ormanda oksijen bulamazsınız. Bizi kesip kendine kâğıt, kalem, kitap yapıyorsunuz. Bizim ailemizi kesiyorsunuz. Onun yerine bizi sulayıp sevmelisiniz. Siz bizi düşünmüyorsunuz. Âmâ biz sizi düşünüyoruz. Bizim artık size oksijen verecek gücümüz kalmadı. Bizim de bir canımız var.

Akgül Yağmur YÜKSEL

KONUŞAN FABRİKALAR EFSANESİ

Anlatırlar ki kötü niyetli iki fabrika, dumanlarıyla çevreyi bilerek kirletirlermiş. Bir gün fabrikada çalışan işçiler bunu fark etmişler. Buna çözüm yolu bulmaya çalışmışlar ve çözüm bulmuşlar da. Fabrikaya gitmişler. İşçiler fabrikaların duman filtresini tıkaşlar. Fabrikalar bunu fark etmişler. Konuşmaya başlamışlar:

_ Neden duman çıkartamıyoruz?

Diğer fabrika cevap vermiş:

_ Ben de çıkartamıyorum. Neden acaba?

Ve bunun nedenini hiç bulamamışlar. Aradan yıllar geçmiş ve yeni nesil rahatça yaşamış. İnsanlarda bu kötü niyetli iki fabrikadan kurtulmuşlar.

Firdevs MERDAN



Hilal TUFAN

İLKBAHAR

İlkbaharda çiçekler açar,
Sevinçle kuşlar uçar.
Yerler yemyeşil olur,
Ağaçlar çiçek açar.

İlkbaharı çok severiz,
Sevmeyen yoktur.
Eğer sevmeyen varsa,
Sevmek ister.

Hey çocuklar ilkbahar seviyor musunuz,
Ya evet, ya hayır derler.
İster sev ister sevmeyen,
Ama ben ilkbaharı çok seviyorum.

H.Sevval MUTLU

ÇEVRE

Kirletmeyelim denizleri,

Toplayalım çöpleri,

Koruyalım çevreyi,

Temizleyelim gölleri.

Bilmem neden kirletirler?

Köprüde pislikler,

Yerde tükürükler,

Ölü balıklar barajda yatarlar.

Neden çocuklar

Hasta olurlar?

Havada dumanlar,

Pis pis uçarlar.

Sağlık için meyve yiyin

İnsanları incitmeyin

Mutluca yiyin için

Hayatı mutluca, dolu dolu yaşayın!

Abdumelik ATA



AĞAÇLAR

Merhaba insanlar. Lütfen ormanda ateş yakmayalım. Ormanda ateş yakarsak ormandaki bütün ağaçlar ve bütün canlılar ölür. Ağaçlarda insanlar gibi canlıdır. Lütfen iyi davranalım. Ağaçları kesmeyelim. Ağaçları yakmayalım. Ağaçlar insanlara oksijen verir. Bunun için ağaçlara iyi bakalım.

Meryem YİĞİT

MATEMATİK

Çarpmaya gitme çarpar seni
Bölmeye gitme böler seni
Toplamaya gitme toplar seni
Çıkartmaya gitme çıkarır seni evinden.

En iyisi kendin ol
Güvenin olsun
Bilgin olsun ama!
Öğretmenden başkasına
İnanma sakın!
Anlatamazsın sonra.

Bölme çıkarma toplama çarpma
İyi davranma,
Toplum içinde sessiz durma
Matematikle hayata başla
Çalışmak, zeki olmak,
Görevimiz türkü örnek almak
Matematikte zeki olmak gerek yavrucuğum.

Öğretmenini iyi dinle,
Bilgi dolu ol,
Kim ne sorarsa cevap ver.
Sen kendin ol,
Mükemmelliğini koru,
Daima zeki ol.
Matematik daima hayatında bulunsun.

Tuğba YASAR

SIHIRLİ ÇUBUĞUM OLSA

Benim bir sihirli değneğim olsa her şeyi yapmak isterim. Ablaya araba çarpmıştı. Şimdi O, yoğun bakımda yatıyor. Sihirli değneğimle onu iyileştirip, tekrar okuluna götürürdüm. Sihirli değneğimle uçup onu ziyarete gitmek isterim. Evde sıkıldığımda uçmak isterim. Sihirli çubuğumla, sihirli kalem, sihirli araba olmasını isterim. Çünkü onları yapmak istiyorum. Sihirli çubuğumla park yapmak isterim. Çünkü küçük çocuklar orada oynasınlar diye. Sihirli kalemimle okullar yapmak isterim. Çünkü okula gitmeyen çocukları yollayabilinler.

Berra MERCAN

Benim sihirli çubuğum olsaydı çoğu şeyi değiştirmek isterdim. Her yeri güzelleştirirdim. Her istediğim yere uçarak giderdim. Bulutların üstünde gezerdim. Herkesi iyileştirirdim. Araçları biraz daha hızlandırırdım. Yolları yeniden yapardım. Odamı değiştiririm. Günleri uzatırdım. Yaşlılara yardım ederdim. Okulları yenilerdim. Herkesin ihtiyaçlarını karşılardım. Eşyasını taşırdım. Birçok oyun parkı yapardım. Kimseye kötülük yaptırmam. Dünyadaki bütün çocuklara yeni eşyalar alırdım. Çocuklara eğlenceli sihirler yapardım. Çünkü her şey daha güzel olur.

Eren DURMAZ

Sihirli çubuğum olsa sihirli silgi yapardım. Pili hiç bitmeyen bir oyuncak yapardım. Hasta olan insanları hokus pokus yaparak iyileştirirdim. Sihirli çubuğumla güneşe çıkardım. Havada uçardım, odamdaki eşyaları değiştirirdim. Fakir olan insanların çocuklarına oyuncak verirdim. Sihirli çubuğumla araba çarpan ablayı iyileştirirdim. Annelere babalara robot yapardım. Yolları düzeltir, işe giremeyen insanları işe koyardım.

Neslihan ASAR

YAVRU ÖRDEK

Bir zamanlar tombul bir ördek yavrusu vardı. Bir gün minik ördek gezintiye çıktı. Yolda salına salına yürürken bir kuş gördü. Kuş “cik cik ” diye ötüyordu.

Yavru ördek “Ah! Ne güzel ses bu, ben de böyle şarkı söylemeliyim,” dedi. Fakat yavru bir ördeğin öttüğünü hiç duydunuz mu? Hayır. Hiçbir zaman. Ama O, denemeye girişti. “Cak Cak!” diye sesler çıkardı. Bu sesler yavru ördeğin hiç mi hiç hoşuna gitmedi.

Minik ördek biraz daha yürüdü. Sonra kocaman bir inek gördü. İnek “Mö möö!” diyordu. Yavru ördek “Ayy! Bu ne kötü bir ses, bu hayvan dünyanın en yetenekli hayvanı olmalı. Böyle bir sesi kimse çıkaramaz,” dedi. İneğin seslerini çıkarmaya başladı. “Mee Mee!” diye ses çıkarıyordu. Çıkardığı sesin ineğinkine hiç benzemediğine karar verdi.



Minik ördek tekrar yürümeye başladı. Bu seferde bir kedi gördü. Kedi “Miyav miyav!” diyordu. Ördek “Bu ne tatlı bir ses, ben de böyle ses çıkarırsam herkes beni sever,” dedi. Yine sesler çıkarmaya başladı. “Maovv maovv!” diyordu. Sinirlendi ve “Vak!” dedi. Kendi sesinin çok güzel olduğunu fark etti . Bir daha, hiçbir zaman başkalarına özenmedi.

Firdevs MERDAN

MİKROBİK SÜLALESİ

Bir gün mikrobik adlı mikrop ve ailesi bir plan yapmışlar Baba mikrop ben Emre'nin ağzına girerken sende karıcığım Kulağına gireceksin. Kuzenleri olan süslü mikrop ise Tırnaklarına gireceksin. Hazırlanıp hemen yola çıkmışlar. Emrede okulundan çıkıp hastaneye aşı vurulmaya gitmişti. Herkes görevlerini yapmaya başlarken hepsi aşının faydalarından zehirlenip mikrobik sülalesi yok olmuştur.

Onur Erdal YAŞAR

RENKLER

Renkli renkli gökkuşağı,
Güzeldir renkleri.
İnsanların yüzünü güldürür,
Gökkuşağı güzeldir.
Işıl ışıl parlar,
Gözümüze çarpar.
Gözümüze gelir ışıklar,
Onun adı güneştir.

Ecesu ARAYICI

PİNOKYO

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde Pinokyo arkadaşlarıyla okula gidiyormuş. Arkalarından biri onu takip ediyormuş. Pinokyo okula gitmiş gelmiş. Günlerden bir gün o adam yine Pinokyo'yu takip etmiş. Pinokyo evine giderken adam Pinokyo'yu yakalamış ve onu bir yere hapsetmiş. Pinokyo ağaçlardan oranın orman olduğunu anlamış. Adam ipele Pinokyo'nun yanına gelip onu bağlamış. Bir kaç saat geçmiş. Ailesi endişelenmiş, Pinokyo'nun babası polisi aramış ve durumu anlatmış. Polis Pinokyo'yu aramaya başlamış. Ailesine telefon gelmiş. Kim aradı diye sorarsanız o kötü kalpli adammış. Onlardan para istemiş. Pinokyo'nun babası bunu kabul etmemiş. Paraları yokmuş. Düşünmüşler düşünmüşler en sonunda bir fikir bulmuşlar. Herkes çalışıp yeterli parayı bulunca adama verip Pinokyo'ya kavuşmuşlar.

Furkan Mehmet CETİNKYA

RAPUNZEL

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde güzel mi güzel Rapunzel varmış. Bir gün Rapunzel'i babası yanına çağırılmış Rapunzel telaşla babasının yanına gitmiş. Bir de ne görsün? Sarayda balonlar, süsler, resimler asılmış. Akşam olmuş ve Rapunzel'in pastası kesilmiş.

Rapunzel ormana gitmiş geri gelmiş. O gün Rapunzel çok sıkılmıştı. Sarayın camından sarı saçlarını aşağı sarkıtmış. Küçük bir sincap Rapunzel'in saçından tutunarak yukarıya çıkmış. Rapunzel küçük sincabı avcuna alıp doyasıya sevmiş. Sincabın karnının acıktığını anlamış. Hemen ona ceviz vermiş. Sincap cevizi yiyememiş ama Rapunzel onun için cevizi tutup sincaba yedirmiş.

Akgül Yağmur YÜKSEL



Halime Seval MUTLU

ELİMDE OLSAYDI

Sihirli değneğim olsa kendimi periye çeviririm. Göklerde uçarım, bulutlarda zıplarım. İki dağın arasına gökkuşağı yaparım. Çünkü uçmayı hayal ediyorum. Konuşan bir at yapar gezerdim. Bulutların üzerine kendime çok büyük, çok geniş bir ev yaparım.

Evin içinin şöyle olmasını isterim: yürüyen merdivenli, değişik, sihirli değnekler olmasını isterim.

Her yerde balonlar uçsun ve çocuklar her zaman gülsün. Güneş açsın ama ılık olsun isterim. Sihirli değneğim olsa uzaya çıkar, gezegenleri görürüm. Çok güzel, çok büyük bir robot yaparım. Anneler kolayca yemek yapsın diye aşçı getiririm.

Akgül Yağmur YÜKSEL

KARAGÖZ VE HACİVAT

HACİVAT – Ah efendim, hepimiz yollarda ne yapmamız gerektiğini az çok biliriz ama hem dikkat etmeyiz hem de önem vermeyiz.

KARAGÖZ – Köftehor, yalan söyleme ben dikkat de ediyorum, önem de veriyorum.

HACİVAT – Aferin Karagöz'üm bunu bilmiyordum!

KARAGÖZ – Bilmeden iftira etme!...

HACİVAT – Pekâlâ, yollarda ve caddelerde nereden yürürsün?

KARAGÖZ – Bunu bilmeyecek ne var? Yolun ortasında yürürüm.

HACİVAT – Allah Allah, neden?

KARAGÖZ – Tanıdık bir şoför çıkar da arabasına alır diye...

HACİVAT – Canım şakayı bırak, yolun ortasından yürünür mü? Yaya kaldırımından, yaya kaldırımından...

KARAGÖZ – Hay hay, kaldırımından... Arabaların üstünden yürürüm, bana kızan olursa seni söylerim

HACİVAT – Efendim ne demek beni söylersin? Yayalar yollarda yaya kaldırımından gider...

KARAGÖZ – Köftehor, kaldırımında yan yana sıralanan arabalardan yayalara yürüyecek yer mi var? Sen de arabayı dükkânın önüne çekiyorsun?

HACİVAT – Neyse Karagöz'üm...

KARAGÖZ – Köftehor ışıklı trafik cihazını uyulmaz.

HACİVAT – Karagöz'üm sen ne saçmalıyorsun? Hiç ışıklı trafik cihazına uyulmaz mı?

KARAGÖZ – Uyulmaz uyulmaz.

HACİVAT – Bir kitapta okumuştum. 'Trafik kurallarına uymalıyız' diye yazıyordu. Örneğin okul geçidi, yaya geçidi, üst geçit, alt geçit, bisiklet giremez, yaya giremez, taşıt giremez. İşte bunlar yazıyordu. Karagöz'üm bence sende uymalısın bu kurallara.

KARAGÖZ – Aklımda bir tanesi bile kalmadı.

HACİVAT – Offf! Senle uğraşmak çok zor. Ben evime gidiyorum. Hoşçakal.

KARAGÖZ – Sana da hoşçakal.

HACİVAT – Yarında dükkânına gideriz, muhabbet ederiz.

KARAGÖZ – Tamam tamam.

Yasemin BUNSUZ - Yağmur BUNSUZ

İMTİYAZ SAHİBİ

Hamza AYDOĞAN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Hasan EROĞLU

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Emine TUNCAY

YAYIN KURULU

Hasan EROĞLU

Emine TUNCAY

Hatice DEĞİRMENCI

OKUL ADRES TELEFON

Ş.P.ÜSTEĞMEN MUHARREM KALELİ İLKOKULU

Atatürk Mahallesi Kurban Tepe Cad. No:11

Çubuk/ANKARA